

Δεν είναι αφήγηση μυθοπλασίας, είναι η βαρβαρότητα της πατριαρχίας

Οι παππάδες μάς διδάσκουν αγάπη «για να πάμε στον παράδεισο», κακοποιώντας και βιάζοντας παιδάκια.

Οι ευυπόληπτοι επιχειρηματίες είναι «παράδειγμα προς μίμηση» όταν βιάζουν, εγκληματούν, κλέβουν τον δημόσιο πλούτο.

Οι μπάτσοι μάς «σώζουν από τους κακούς», όταν δολοφονούν παιδιά, βιάζουν και εκδίδουν γυναίκες.

Οι κυβερνώντες «για το καλό μας» διαλύουν οποιαδήποτε υποψία δημοκρατίας είχε απομείνει στο πολίτευμά τους.

Δικαστές και εισαγγελείς «απονέμουν δικαιοσύνη» κουκουλώνοντας τα εγκλήματα όλων των προηγούμενων και όλα μπορούν να συνεχίσουν να κυλούν ομαλά στην «ευημερούσα πολιτεία».

Δεν είναι αφήγηση μυθοπλασίας. Είναι η δυστοπία που βιώνουμε όσοι και όσες έχουμε επιλέξει να μην προσαρμοστούμε στην «κανονικότητα»...

Το μόνο που έχουμε για να σωθούμε από αυτούς είναι η μία την άλλη. Η αλληλεγγύη έσωσε την Ε. από τα χέρια του μπάτσου και του κυκλώματος trafficking στην Ηλιούπολη. Η αλληλεγγύη είναι το μόνο στήριγμά της στον αγώνα που δίνει από την πρώτη στιγμή μέχρι σήμερα στην αίθουσα του δικαστηρίου.

Όλες/όλοι στην συγκέντρωση αλληλεγγύης την Παρασκευή 23 του Δεκέμβρη του 2022 στις 09:30 στο Πρωτοδικείο Αθηνών, Δέγλερη 4

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ & ΑΝΕΡΓΩΝ

στην ιδιωτική εκπαίδευση

organidekp@riseup.net www.organidekp.wordpress.com

Συνέλευση: κάθε 2η Κυριακή του μήνα στις 7.00 μ.μ. στον χώρο των σωματείων βάσης (Ο. Σκυλίτση 10, Αθήνα)

Άνοιγμα γραφείων: κάθε Τετάρτη της 4ης εβδομάδας του μήνα, 10.30 π.μ. - 12.30 μ.μ.